

**Nr. 8 september 2011**

**32. årgang**

**Kalenderen  
September**

- 3. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
- 7. Medlemsmøde om budgettet, Birkelundgård kl. 19-22
- 13. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18
- 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
- 19. Deadline for S-Posten
- 27. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

**7. september** er der medlemsmøde om det kommende kommunale budget på Birkelundgård kl. 19.00

Borgmesteren ønsker dialog og input fra dig.

**Så er vi i arbejdstøjet igen**

Bestyrelsen opfordrer alle vores medlemmer til at møde op ved vores bod på Foreningernes Dag.

**OG**

Til at cykle med  
d. 28 august

**Bær gerne rødt**





## S-POSTEN

**Medlemsblad for  
Socialdemokraterne i Albertslund.**

### Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)  
Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

### Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen  
Tranehusene 96, 2620, Albertslund  
Tlf.: 43 64 54 94  
e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

**Deadline** - se kalenderen bagest i bladet

**S-posten tilgår** medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl.  
S-posten findes på hjemmesiden  
www.x-ved-a.dk.

**Leveringsproblemer - kontakt:** Aage Jensen, tlf.. 43 62 24 74

**Lay-out: Britta S. Jørgensen**  
Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

**Korrektur:** Henrik Hess  
mail: Greve.Hess@webspeed.dk

## Indhold:

Redaktion og bladets indhold .....	side 2
Overfyldte fængsler .....	side 3
Debataften om Albertslunds fremtid .....	side 5
Fra læser til job .....	side 6
Foreningernes dag .....	side 7
Vi har brug for din hjælp .....	side 8
Bevar regionerne .....	side 10
Det er en kold tid, vi lever i .....	side 11
De konservative mangler svar .....	side 12
Nyt fra Christel Schaldemose .....	side 13
Medlemsmøde om budgettet .....	side 14
Albertslund ruller—cykeltur .....	side 15
Norge d. 22.7. ....	side 16
Den digitale skole .....	side 16
Dør til dør .....	side 19
Fra formandinden .....	side 20
Sildemøde .....	side 20
På saksak-kurs med Lars Løkke... ..	side 21
Kalenderen .....	side 26
Arbejdsgrupper .....	side 26
A-gruppen .....	side 27
Partiforeningens bestyrelse .....	side 28

**Vi bygger fremtidens samfund – og  
vi bygger hele tiden om.**

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet		
Navn:		
Adresse:		
Postnr.:	By:	Tlf.:
E-mail:		
Ønsker nedsat kontingent <input type="checkbox"/> På grund af at være fyldt 60 år		
Dato:	/	2011 Underskrift:
Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund		



## Overfyldte fængsler rammer planlægningen i Albertslund

Borgmesteren:

Overfyldte fængsler rammer planlægningen i Albertslund. Borgmesteren kræver klarhed om planerne for lukningen af Vridsløselille Statsfængsel.

Af Gert Nielsen

Fra årsskiftet 2015/2016 skulle det være slut med at bruge det gamle statsfængsel som troværdig kulisse for nye film med Olsen-banden. Statsfængslet skulle nemlig nedlægges, når et stort nyt og helt moderne fængsel på det nordlige Falster ved Gundslev står færdigt.

Det har hidtil udgjort en helt afgørende præmis i de langsigtede planlægningsmæssige overvejelser i Albertslund Kommune. Fængslet ligger meget tæt på center og station midt i byen, og det område er meget vigtigt for den fremtidige udvikling af Albertslund. Derfor har kommunen også igangsat de første planlægningsmæssige overvejelser om midtbyen, men nu er der opstået en helt uholdbar usikkerhed.

Der er nu røster fremme om, at



statsfængslet alligevel ikke skal lukkes, fordi de danske fængsler er overbelagte.

S-Posten har sat borgmester Steen Christiansen stævne for at høre borgmesterens vurdering af denne helt nye udvikling, og det er en bekymret borgmester, som lægger ud:

- Det er helt uholdbart efter min mening, at der nu skabes tvivl om de hidtil foreliggende planer. Vi kan som kommune meget dårligt leve med den usikkerhed, fordi det område er af så vital betydning for kommunens langsigtede udvikling, siger borgmesteren. En hel kommune holdes i usikkerhed

*Men er det ikke meget rimelig ikke at nedlægge pladser, når fængslerne er overfyldte?*



- Jeg vil ikke blande mig i, hvor mange der fængsles i Danmark, og det kan godt være, at der er gode forklaringer på overbelægningen med indsats imod bandekrig m.v., men det retfærdiggør ikke, at man kan holde en hel kommune i usikkerhed i mange år.

Det er jo også åbenbart for enhver, at det gamle fængsel fra 1859 mildest talt har set sine bedste dage som moderne fængsel for de indsatte. Det er jo også efter Kriminalforsorgens bedømmelse en håbløst forældet institution, hvor murværket i ringmuren er så mørnet, at det var muligt at køre en gummiged lige igennem til den fangeflugt, der skabte så stor medieomtale. Det var Olsen-banden i den virkelige verden.



*Hvordan vil du skabe klarhed for kommunens videre planlægning? Er du ikke oppe imod et system, som er meget, meget langsomt, og som bare reage-*

*rer med dyb tavshed, når du eller andre spørger?*

Det er muligt, men så må vi slå hårdere i bordet. Når valget til Folketinget er overstået, og vi har fået overstået regeringsdannelsen – og forhåbentlig med en ny regering – så vil jeg meget hurtigt tage kontakt til den nye minister med ansvar for området. Det er ikke fordi vi ikke kan tale med nuværende minister, men det batter ikke rigtig noget at få en snak her så kort tid forud for valget, da afgørelsen jo kommer til at ligge hos den ansvarlige efter valget.

### **Debat om visioner for byens udvikling**

*Men hvad er det, du vil planlægge for, når du nu vil slå i bordet? Skal fængslet rives ned, skal der være nybyggeri af boliger på området eller har du tænkt dig at bevare noget af de gamle bygninger?*

Det er alt for tidligt at svare på nu. Der er kun to ting, som ligger fast: For det første lægger jeg helt afgørende vægt på at vi kan få en omfattende debat om visionerne for byens udvikling, når og hvis vi nu får frigjort et så centralt område i midtbyen.

Og for det andet, så er det me-



get vigtigt, at vi får skabt en overordnet sammenhæng i den moderne midte af Albertslund og meget gerne med dristige tanker om nye planer med kvalitet, hvor midtbyen syd og nord for jernbanen omkring stationen og Roskildevej ses i en helhed.

Der kan være tale om boliger, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsarealer, herunder også nye butikker og meget andet.

Her vil det jo også spille afgørende ind, hvad der findes af

realistiske finansieringsmuligheder, og det kan godt vise sig at være en ganske stor udfordring at finde disse finansieringsmuligheder. Men også derfor er det så vigtigt, at vi snart kan komme i gang med den videre planlægning, og det kommer vi ikke før vi har fået en endelig afklaring af fængslets fremtid, slutter Steen Christiansen.

Gert Nielsen



Debataften om

## Albertslunds fremtid

D. 26. oktober

Kl. 19.00

Birkelundgård



I foråret blev der arrangeret en "strategicamp", hvor interesserede borgere og embedsfolk fra Albertslund drøftede, hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i de næste 4 år.

Kommunalbestyrelsens oplæg kommer i høring og borgmesteren vil komme og fortælle om strategiplanerne.

Kom og bliv klogere—og inspirer din borgmester, hvis du har noget på hjerte, der kunne være godt for din by.



## Fra læser til job

Det er en af de centrale forudsætninger at kunne læse, for at kunne tage en ungdomsuddannelse og senere for at få et job. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der 29,8 % af en ungdomsårgang, der ikke går i gang med en uddannelse efter folkeskolen i Albertslund kommune. Tallene er opgjort i perioden 2005 – 2008, så de kan have ændret sig i dag i enten positiv eller negativ retning.

Af Nikolaj Kristian Carlsen

Det er et problem, at næsten en tredjedel af kommunens unge ikke kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen. En af AE's konklusioner er at uddannelse er 'det vigtigste kort på hånden i det voksne arbejdsliv.' A bør sikre, at kommunen giver flest muligt unge en ungdomsuddannelse. Det er en investering, der tjener sig hjem på sigt ved øgede skatteindtægter og at færre kommer på passiv forsørgelse.

De dystre tal afspejler nok i høj grad de unges sociale hjemmebaggrund, men i en eller anden grad også at kommunen har svært ved at gøre nok for de unge på uddannelsesområdet. En af centrale forklaringer på, at det er svært, er, at den borgerlige regering har sultet kommunerne

over bloktilskuddet gennem de seneste 10 år.

Min klasselærer i første klasse sagde, at jeg aldrig ville lære at læse, da jeg ikke lærte alfabetet så



hurtigt som de andre. Mine forældre fik mig flyttet til en anden skole i Albertslund kommune og sørgede for at jeg fik en støttelærer. Så lærte jeg at læse!

At jeg blev fanget ind i læsningen skyldtes en dygtig støttelærer og gode lærere. Det skyldtes også en vis grad af misundelse på, at min fætter kunne læse de spændende fantasybøger, jeg kun havde adgang til via lydbånd. Generelt set er en støttelærer hele klassen til gavn og ikke kun for den elev der fået vedkommende bevilliget.

I dag er jeg ved at lægge sidste hånd på specialet på Roskilde Universitetscenter. Så i mine lyse stunder kan jeg grine lidt af den lærer fra mit første skoleår. I mine mørke stunder tænker jeg over, hvor jeg var endt, hvis jeg ikke var kommet på en anden skole.



Personligt er jeg taknemmelig for at borgere i Albertslund og resten af landet betalte skat. De har gennem deres skattebetaling gjort det muligt for mig, at nå dertil, hvor jeg er nået ved at nogle af deres skatte kroner er gået til støttelærerordningen.

Det bliver noget nervepirrende om der viser sig at være nok jobs til os derude, når vi forlader uddannelsesverden i disse økonomiske krisetider.

Vi bør forpligte os på at tage hånd om de elever der har svært ved at lære at læse. Som socialdemokrater bør vi stå i spidsen for at gøre en

ekstra indsats, for at dem der forlader folkeskolen opnår de tilstrækkelige kompetencer der skal til for at tage en ungdomsuddannelse. Dels for deres egen skyld, dels for på sigt at gøre dem til gode skattebetalere.

Det kunne vi blandt andet gøre gennem støttelærerordningen og lektiecaféer på vore skoler, særligt rettet mod de børn der ikke kan få så meget hjælp hjemmefra.

[http://www.ae.dk/files/AE\\_flest-sjællændere-staar-uden-uddannelse.pdf](http://www.ae.dk/files/AE_flest-sjællændere-staar-uden-uddannelse.pdf)

## Kom d. 27. august

**27. august er det**

**Foreningernes dag i centeret  
kl. 11-15**

Vi har vores egen bod og skal stå sammen med de andre partier.

Kom og vær med til at fortælle Albertslunds borgere, at de skal stemme på os til det kommende folketingsvalg.

Vi skal være synlige i bybilledet. Tag din røde jakke på eller lån en af os.

Meld dig til Steen Poulsen, hvis du vil stå i boden.  
Vi ses





## Kære socialdemokrat:

### Vi har brug for din hjælp!!!!

**Af Vibeke Storm Rasmus-**  
**sen**, formand for Regionsrådet  
i Region Hovedstaden

**Peter Valenius**, formand for  
Socialdemokraterne i Region  
Hovedstaden

Regeringen spiller hasard med hospitalerne. Den vil igen lave om på sygehusvæsenet efter knap fem år med det regionale system, der dårlig nok er faldet på plads efter amternes nedlæggelse.

Regeringen tager overhovedet ikke hensyn til, at det er tusinder af medarbejders arbejdsplads, som man endnu en gang har til hensigt at vende op og ned på, med den usikkerhed og utryghed det medfører.

Usikkerhed blandt medarbejderne skaber også utryghed hos patienterne.

Vi savner en debat om sundhedspolitikken. Hvad det egentlig er, de vil, ved at skabe kaos, ved at ændre noget, de selv lige har skabt.

I dag kan de ikke komme igen-

nem med deres ideer om private afdelinger på vores hospitaler til dem, der har råd. Ideologiske privatiseringer stoppes i regionsrådene af ansvarlige politikere.

I folketinget er der med en enkelt stemmes flertal brugt flere milliarder på at støtte privateri, som den almindelige befolkning ikke er enig i, hvilket de har vist ved regionsvalgene.

I regionen er vi i gang med at skabe et sundhedsvæsen med samme høje kvalitet til alle, både i behandlingen og i de fysiske rammer.

Personalet yder i den sammenhæng en fantastisk positiv indsats i dagligdagen, samtidig med at der hele tiden sker store ændringer. Vi arbejder for at opnå yderligere sundhedsmæssige resultater som følge af løbende rationaliseringer og forskningsmæssige fremskridt f.eks. på kræftområderne.

Vi tager udfordringerne op - trods en stram økonomi.

Det giver debat - men vi skaber resultaterne og holder fast.

Vi tager hul på en reform af





skadestuerne, som skal komme brugerne til gode i form af kortere ventetider og behandling. Med "112" har vi fået Europas bedste alarmsystem.

Vi kan fremvise resultater, både når det gælder kvalitet og effektivitet..

Vi føjer hele tiden nye forslag og ideer til, om hvordan vi kan satse og skabe forbedringer for alle patienter.

Vi er ved at finde fodfæste efter danmarkshistoriens største fusion både inden for den offentlige og den private sektor. Vi har vist at kunne klare det med gode resultater til følge.

Regionerne blev dannet med en stemmes flertal af VKO som led i strukturreformen. Det var ikke en plante, som havde groet i Socialdemokraternes have. Alligevel påtog vi os efterfølgende vores del af det politiske ansvar for at få reformen til at fungere.

Regeringen spiller nu hasard med resultaterne og tager pati-

enter og personale som gidsler som led i et magtspil om sundhedsvæsenet.

De vil gennemføre en politik, som befolkningen ikke vi have  
De vil skifte folkevalgte ud med deres egne udpegede i nogle bestyrelser.

Lad dem ikke slippe godt fra dette.

På vores hjemmeside [www.s-regionhovedstaden](http://www.s-regionhovedstaden) kan du læse mere og se links til dokumenter og indlæg, som belyser hvad regeringens forslag kan komme til at betyde for sundhedsvæsenet.

Regeringens forslag handler ikke kun om struktur. Det handler også om holdninger, ideologi og magt. Om hvem der skal stå vagt om vores sundhedsvæsen.

Skal det være nogle få privates interesser, eller skal det være borgernes sundhedsvæsen, vi skal bygge fremtiden på?

Svaret bør være let.





## Bevar regionerne

Det er uigennemtænkt og udtryk for panik, sådan lyder reaktionen fra Socialdemokraternes kommunalordfører Rasmus Prehn efter, at statsminister Lars Løkke Rasmussens fremlagde sit forslag om at afskaffe regionerne. De selvsamme regioner som Lars Løkke Rasmussen selv indførte som indenrigs- og sundhedsminister med kommunalreformen.

- Det virker uigennemtænkt og panikagtigt, at statsministeren nu dumper sit eget politiske svendestykke - samtidig er det dybt uansvarligt her blot få år efter den sidste omfattende strukturreform igen at kaste sygehuse, patienter og ansatte ud i endnu en uvis og kaotisk reformproces, siger Rasmus Prehn.

Lars Løkke Rasmussens forslag vil indebære, at regionerne forsvinder og erstattes af tre sygehusfællesskaber, hvor Region Nordjylland lægges ind under Region Midtjylland og Region Sjælland lægges ind under Region Hovedstaden. Samtidig betyder forslaget et farvel til de demokratisk valgte regionsråd, der erstattes af bestyrelser, der udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren. Rasmus

Prehn frygter, at de nye kæmpestore sygehusfællesskaber vil gøre det sværere for borgerne at blive hørt, særligt når der ikke længere er et demokratisk valgt regionsråd.

- Det her vil føre til mere centralisering, mindre demokrati, mindre indflydelse til borgerne og i sidste ende dårligere sygehuse, samtidig viser erfaringerne fra Norge, at en model uden demokratisk styrede regioner har ført til øgede udgifter i sundhedsvæsenet, siger Rasmus Prehn.

For yderligere kommentarer kontakt venligst Rasmus Prehn på tlf.: 3337 4053





## **Det er en kold tid, som vi lever i! Synger Kim Larsen**

Af Hanne Andersen, Regionsmedlem.

VKO skaber, igen, usikkerhed for mennesker med sindslidelser, med handicap og de ældre medicinske patienter. Det kostede rigtig mange penge at ændre strukturen i 2007. Det vil koste rigtig mange penge at ændre strukturen igen.

VKO vil oprette tre sygehusfællesskaber, med tre, af Sundhedsministeren, udpegede bestyrelser.

Lige et par spørgsmål:

- \* Vil det sige, at det er den til enhver tid siddende Sundhedsminister, der udpeger?
- \* Skal der så ændres på bestyrelsessammensætningerne hver gang der "fyres", "skiftes" sundhedsmister? I de ti år VKO har haft magten er der tale om fire sundhedsministre.
- \* Skal bestyrelsesmedlemmer så også have aftrædelsesgodtgørelser, hver gang der udpeges en ny sundhedsminister med andre holdninger?
- \* Hvad får bestyrelsesmedlemmer i honorar i virksomheder, banker, DSB, Bane-Danmark og DR? Hvor mange af de nævnte virksomheder går det rigtig godt med, i denne tid? Ikke bare i den nuværende krise, men hvor godt er det gået de sidste ti år?
- \* Hvor skal alle de penge komme fra til den en ny struktur?  
Igen nogle spørgsmål:

Er det fra mennesker med sindslidelser, med handicap eller ældre medicinske patienter? Mange af disse mennesker kan ikke selv råbe op. Mener vælgerne at politikerne ikke gør det godt nok, kan disse udskiftes hvert fjerde år.



Borgerne har ingen indflydelse på udpegningen af de af Sundhedsministeren, udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Eller skal pengene tages fra de kvalitetsfondspenge, som VKO har lovet, til nye hospitaler?

Hvis ikke VKO skal nå at smadre hele vores velfærdstat, er det bydende nødvendigt med en socialdemokratisk ledet regering, hvor der i S og SF's 2020 plan er sat fokus på de ovenstående nævnte mennesker, ellers kan det fortsætte med at være en meget kold tid, som disse mennesker kommer til at leve i.????

## **Morten Bødskov:**

### **De Konservative mangler svar på krisen**

#### **De Konservative har spillet fallit i forsøget på at stoppe den økonomiske krise.**

Socialdemokraternes finanspolitiske ordfører, Morten Bødskov, understreger, at den konservative formand, justitsminister Lars Barfoed, "taler i tåger" på partiets sommergruppemøde, når han lufter tanker om en økonomisk vækstpakke i næste uge.

- Hvis man vil have økonomisk vækst, så siger alle lærebøger, at det gør man bedst ved at fremrykke offentlige investeringer. Det giver ganske enkelt flest arbejdspladser, siger Morten Bødskov. Han fremhæver, at der er behov for at renovere skoler, daginstitutioner, veje og kloakker. Derudover skal virksomhederne have mulighed for at fremrykke deres afskrivninger for investeringer i maskiner.

- Vi har behov for at kickstarte økonomien, og det sker ved at skabe flere job. Det er vejen til, at vi begynder at forbruge mere, siger Morten Bødskov.



## **Nyt fra Christel Schaldemose, medlem af EU-parlamentet.**

### **Et sundhedssystem uden skjulte medicinalinteresser, tak!**

En medicinalindustri, der forsøger at få læger til at udskrive medicin, som ikke er godkendt til den aktuelle lidelse.

Læger, der er i lommen på medicinalindustrien. Fusk med forskningsresultater.

Desværre er dette blot et udpluk af de skrækkelige historier, som gennem længere tid har præget mediebildet. Lad mig sige det, som det er: Det er ikke acceptabelt, at man som patient kan være i tvivl om, hvorvidt ens læge har dobbeltinteresser og er påvirket af medicinalindustrien. Der er regler på området, og de skal overholdes.

Det står efter disse mange skandaler tydeligt for mig, at det er en sag, som vi skal tage op i EU. Medicinalindustrien er stor, tjener mange penge og er en international aktør.

Vi skal have klare regler på området, og vi skal kontrollere, at de bliver overholdt.

Dermed kan vi sikre os, at vi alle sammen kan føle os trygge, når vi går til lægen. Vi har et af de bedste sundhedssystemer i verden. Jeg kæmper for kontrol af medicinalindustrien, som gang på gang har vist, at de sætter profit over moralske standarder samt love og regler.

### **Bedre mærkning af fødevarer**

Mærkningen af madvarer er ganske enkelt ikke god nok. Og lige nu er det de borgerlige i Europa, der står i vejen for en bedre fødevareremærkning.

Jeg ønsker mig en fødevareremærkning, der kan guide forbrugerne til at tage det sunde valg. Undersøgelser viser, at rigtig mange ønsker at tage det sunde valg, når de står nede i supermarkedet.

Det er midlertidigt en jungle at finde rundt i de mange forskellige fødevareremærkninger, der er tilladt.



Et borgerligt flertal i EU står i vejen for denne form for lovgivning. De borgerlige har travlt med at beskytte en usund industri, hvor folk bliver overvægtige af at spise deres mad. De blå politikere er simpelthen bange for, at der bliver solgt færre usunde fødevarer. Det er jeg ikke bange for!

Jeg håber og kæmper for, at der skal sælges færre usunde madvarer i fremtiden. På den måde kan vi komme de stigende samfundsproblemer med fedme og børn, der har indlæringsvanskelighed til livs.



## **Medlemsmøde om det kommende budget**

**7. september**

**Birkelundgård kl. 19.00**

**Vi du have indsigt i, forståelse for og indflydelse på næste års kommunale budget, så er dette stedet.**

**Mød op og fortæl borgmesteren,  
hvordan du synes  
at pengene skal fordeles**

**i et fremtidigt Albertslund.**



**HUSK-HUSK-HUSK**  
**Byen ruller – gang i Albertslund**  
**28. august 2011**

Den 28. august 2011 ruller byen som bekendt. SUSA har lagt sidste hånd på arrangementet, og vi vil gerne bede dig om at sprede budskabet i din omgangskreds.

Og så vil vi meget gerne se dig til en cykeltur gennem vor dejlige kommune!

Vores mål er, at vi kommer ud og røre os, at vi er sammen, og at vi lærer mere af vores by at kende. **Vi starter kl. 11 ved Stadion**, kom gerne før! Du kan vælge en kort rute, der fører dig over Vikinglandsbyen til Herstedhøje, eller en længere rute, der fører dig igennem det meste af byen. Undervejs gør vi nogle spændende stop og lader vore politikere fortælle os om nye initiativer i byen:

**Jens Mikkelsen** åbner op for daginstitutionen Ved Vejen, viser rundt og fortæller den "den lange historie", der ligger bag tilblivelsen af de 3 nye institutioner, og hvordan en inspirationstur med kommunalbestyrelsen gjorde at vi endte med en bygning i 2 plan og passivhus.

**Steen Christiansen** fortæller om udviklingen i syd, om, hvordan en hel bydel renoveres og gøres tidssvarende.

**Lars Toft Simonsen** står ved Vikinglandsbyen og fortæller om Albertslund som kulturens by, om bredden i byens tilbud. Samtidig åbner Jørgen op for Vikinglandsbyen.

Cykelturen slutter ved Herstedhøje, hvor vi byder på pølse og brød, mens Steen Christiansen fortæller mere om Albertslund som børnes by, som en sund by og som en rummelig by.

Vi håber, at rigtig mange kan komme og være med! Du kan allerede nu tilmelde dig hos Hans Erik pr. mail [hans@zab.dk](mailto:hans@zab.dk) eller telefon 4364 0607. Pris 20 kroner for voksne og 5 kroner for børn under 15 år. Betaling på dagen. Tilmelding senest den 27. august 2011. Medbring egen cykel.

Vel mødt, SUSA-gruppen og Claus Heje



## Norge d. 22. juli 2011

**Her er ditt vern mot  
vold,  
her er ditt sverd:**

**Troen på livet vårt,  
menneskets verd.**

**For all vår fremtids  
skyld,  
søk det og dyrk det,  
Dø om du må,  
men øk det og styrk det!**



## Den digitale skole

Af Jette Kammer Jensen

Elever i Albertslund skal have en digital skole, som ruster dem til at klare sig godt i det digitaliserede samfund og ikke mindst i et videre uddannelsesforløb.

Albertslund vil derfor i tidsrummet 2011-2015 udvikle "den digitale skole", som giver elever i Albertslund de bedste muligheder for at tilegne sig digitale færdigheder.

Sådan indledes forslag til stra-

tegi- og handlingsplan for den digitale skole, som har været i høring med frist 4. juli. Det er en fristmodel, som må have været inspireret af Regeringen, som enten giver verdens korteste høringsfrist, eller en længere frist, der så rækker godt ind over en ferieperiode!

### **Visionen er:**

I den digitale skole er de nye læringsmuligheder, som ligger i den integrerende anvendelse af IT i alle klasser og alle fag, en naturlig del af hverdagen og





tilgængelig i alle klasselokaler og faglokaler.

I den digitale skole samarbejder elever og lærere i dagligdagen om IT-læring ud fra en kritisk og reflekterende synsvinkel.

I den digitale skole mestrer lærerne såvel gamle analoge som nye IT-baserede læringsformer.

I den digitale skole udnyttes potentialet i brugen af IT til at understøtte elever med særlige vanskeligheder.

I den digitale skole anvendes IT som et naturligt værktøj i skole-hjem samarbejdet

Hele planen kan ses på kommunes hjemmeside:

<http://albertslund.instant.cohaesio.net/layouts/showfile.aspx?fileName=2559147.pdf&acc=1>



Forslaget har fået Ole S. D. Hansen, som er medlem af Biblioteksfilialgruppen til at afgive følgende høringssvar:

### Uheldig anvendelse.

Selve begrebet "Den digitale skole" er uheldigt, fordi det gør digitalisering til et overbegreb. Det rigtige ville have været at lave en plan for anvendelse af digitale medier i undervisning.

I vort sprog ville det være "anvendelse af informations- og kommunikations teknologi (IKT) i undervisningen". En sådan formulering ville understrege det værktøjsmæssige og det centrale forhold, at IKT ikke i sig selv løser ret mange af folkeskolens aktuelle udfordringer.

Oplægget vil dog noget mere end det værktøjsmæssige idet det siges: Den bedste IT opkvalificering opnås med fokus på de faglige mål og med en forståelse af IT som en kvalitativ ny lærings-forståelse, socialisering og tænkning. Det bliver der-ved en naturlig og integreret del af læreprocesser og i mindre grad blot et værktøj. Dette udsagn kunne godt være rigtigt. Spørgsmålet er, er det så veldokumenteret, at man kan bygge en strategi op over det. Vi tvivler, men synes, at dokumentation må efterlyses.

Oplægget bruger en benchmarking undersøgelse fra 2010



som "dokumentation". Den dokumenterer ikke noget egentligt, men fortæller hvor langt udviklingen er i forskellige kommuner mht. anskaffelse af diverse typer af IT-apparatur og kostbare licenser. Det nævnes dog, at strategien kun skal ses som en del af "Strategi for det fælles skolevæsen", som skal behandles af kommunalbestyrelsen til efteråret.

At IKT anvendelse i skolen kan bidrage til at gøre eleverne bedre egnede til at begå sig i fremtidens digitale samfund, er en relevant udfordring. I den forbindelse kan det bl.a. være vigtigt at inddrage emner som, hvorledes man forholder sig til information hentet fra nettet. Vi har set og hørt om utallige arbejder fra universitetsstuderende, hvor de var helt ukritiske i forhold hertil. Der er brug for en udvikling af vores "dannelse" til også at omfatte de digitale medier, således at de ikke fungerer løst med deres egne spilleregler.

Der er en utrolig tæthed af digitale buzzwords i oplægget: Den digitale skole, det digitale læringsrum, den digitale tavle, det digitale penalhus, IT-baseret, IT-læring, IT-didaktik, ElevIntra, IT-faglig, IT-kvalifikationer, digitale platforme, web 2.0, IT-kompetencer,

IT-færdigheder, cloudbaseret, IT-infrastruktur, individuelt digitalt redskab, handlekompetence, IT-analytiske, driftsoplevelse, interaktive tavler



Der synes at være en tendens til, at lægge trykket på de mere overfladiske medier. Begrebet web 2.0 omfatter medier som Forums, Blogs, Wikies, Chats. Meget ofte steder, hvor mange udtrykker sig uden at tænke sig særligt meget om. Skal man skrive et læserbrev i en avis bliver det overvejet, rettet etc. En kommentar i en Blog er ofte den første den bedste indskydelse. Kan dokumenteres ved læsning af kommentardelen af næsten enhver blog.

Omvendt kan de nye værktøjer (sociale medier) også bruges til udvikling af samarbejde og videndeling (Medier som Google documents, Microsofts teamsites m.v.). Sådanne medier rummer fx den fordel, at



ikke alle i en gruppe skal bruge tid på at søge og ordne informationen man skal anvende sammen med andre elever.

Konklusion: Vi synes, at der er al mulig grund til bekymring over dette oplæg. Hvis skolen skal se IKT som mere end værktøjer, som skal bruges, kun når det er hensigtsmæssigt, så er der brug for dokumentation for effekterne af IT

anvendelse. Denne dokumentation mangler. Endvidere mangler skøn over behov for lærernes videreuddannelse og af deres accept af i hvor høj grad IKT er anvendelig.

Man skylder også borgerne i Albertslund at de inddrages som en regulerende faktor så IT-begejstringen ikke løber ud af fantasiens mange tangenter.

## Dør til dør i august





## Fra formandinden

**Den dag Løkke vælger at fortælle,  
hvornår han vil have valg:**

Alle, der kan, mødes ved Albertslund Station  
kl. 16, hvor vi vil dele flyers ud med Mogens  
Lykketoft.

Kl. 19 møder alle aktive op i 3F Pile Allé i  
Tåstrup.

**Kom og deltag,  
vi mangler flere på holdet.**



Hvis du har mod på at være aktiv i forbindelse med  
plakatophængning, venter Flemming Jørgensen på dit  
telefonopkald telf: 25 39 83 23

Ellers kan du kontakte mig på telf: 42 29 26 20

## Vel mødt til sildemøde

**Lørdag d. 3. september i  
Foyeren  
kl. 11–13**

**Mød dine lokale politikere**

**Vi byder på en rød sild**





## På sik-sak kurs med Lars Løkke

Af Helle Thorning-Schmidt, formand for Socialdemokraterne.

For mindre end 3 måneder siden sagde Lars Løkke Rasmussen fra Folketingets talerstol, at vi havde lagt krisen bag os. Opgaven var løst, sagde statsministeren.

Samme dag viste de nøgne tal, at Danmark havde haft negativ vækst i to kvartaler i træk, og at vi dermed teknisk set var i recession. I stedet for at skabe mere velstand, bliver der skabt mindre. Det var også den dag svært at være imponeret af statsministerens analyse.

Det er imidlertid ikke første gang, at Lars Løkke Rasmussen har afblæst krisen. Allerede i foråret 2010 bekendtgjorde han, at nu lysnede det. Ligesom Anders Fogh skråsikkert bekendtgjorde, at Danmark ikke var i recession i efteråret 2008, og at vores største udfordring var, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Allerede dengang sagde jeg fra folketingets talerstol, at vi ville se arbejdsløshed igen.



Konsekvensen af disse alvorlige fejlskøn er naturligvis, at regeringen har ført en slingrende og uvirksom krisepolitik. Den har kostet arbejdspladser. Den har kostet velstand. Alene i 2009 faldt vores samlede velstand med over 5 procent. Det største fald siden Anden Verdenskrig. Danmark kom hurtigere i recession end andre europæiske lande og har haft en hårdere medfart end en række øvrige europæiske lande. Vi har mistet relativt flere job, og stigningen i ledigheden har været voldsommere.

Lars Løkke Rasmussen forsøger i øjeblikket at fortælle danskerne, at alle problemerne kommer udefra. Og ja det er rigtigt, at en del kommer udefra. **Men det er ligeså rigtigt, at den danske regering med sin slingrekurs og fejlanalyser har gjort den danske situation værre, end den burde**



**have været.** Se blot på vores nabolande, der klarer sig langt bedre. Den borgerlige regering har været dyr for Danmark.

Først erkendte man ikke, at dansk økonomi forud for finanskrisen var på vej mod overophedning. I stedet for at stramme op gav man ufinansierede skattelettelser og opgav at styre udgifterne i den offentlige sektor.

Da krisen så i 2009 nåede en sådan styrke, at selv ikke regeringen kunne undgå at få øje på den, valgte man at bruge den absolut sløveste kniv i skuffen: **skattelettelser. Oveni udbetalte man SP-opsparingen.**

Tanken var, at det private forbrug skulle give vækst og job. Men som mange økonomer og vi socialdemokrater advarede mod var **effekten ringe.** Danskerne holdt klog af skade på pengene, mens væksten stille og roligt gik i sig selv.

**Sidst men ikke mindst: På et tidspunkt hvor der var brug for at skabe efterspørgsel og genskabe tilliden til fremtiden bremsede man med Genopretningspakken helt op.**

Den offentlige økonomi blev sat på slankekur. Der blev uddelt fyresedler og **skabt utryghed.** Ikke bare i et enkelt år, men for hele perioden 2011 til 2013.

Alle disse forkerte beslutninger skyldes ikke tilfældigheder eller en ny statsministers begyndervanskeligheder. De er truffet på baggrund af grundige overvejelser, hvorefter regeringspartierne den ene gang efter den anden har tilkendegivet, at de med deres nyeste træk nu var kommet endnu et tigerspring længere i retning af det politiske projekt de brænder for.

Men det hele virker omtrent lige så godt som middelalderens åreladninger, simpelthen fordi **diagnosen er forkert.** Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik bygger på en ideologi, der konsekvent **underkender de økonomiske sammenhænge, der har gjort Danmark til et af verdens rigeste lande.**

**Det gælder samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter.**

**Trygheden for den enkelte.**

**Samspelet mellem offentlige investeringer og private virksomheder.**



Nu står vi ved en ny skillevej i vores økonomi. Den globale afmatning betyder, at regeringen ikke længere kan folde hænderne og regne med, at væksten kommer udefra. USA's svage økonomi og gældskrisen i Syd-Europa har skabt en global usikkerhed, som har ledt aktiemarkedene ud i store fald, og som får forbrugere og investorer til at holde på pengene.

Dermed falder regeringens krisepolitik igen til jorden. For kigger man lidt efter i tallene, så finder de få vækstspirer i dansk økonomi først og fremmest næring i eksporten. De store virksomheder har haft flotte regnskaber. Og det er godt for Danmark. Det giver arbejdspladser og vækst.

Men en stærk eksport er langt fra nok til at bringe Danmark tilbage på sporet, og slet ikke nu hvor verdensøkonomien står på standby. For uanset hvor mange gange regeringen har afblæst krisen og indrykket annoncer med glade budskaber, så har **det private forbrug svært ved at komme i gang.**

Detailsalget faldt i maj og juni. Dankortomsætningen faldt i juli. Og arbejdsløsheden er begyndt at vokse. Vel og mærke

inden den aktuelle holmgang på de finansielle markeder.

Hele påstanden om, at Danmark skulle være inde i et selv-bærende opsving har med al trist tydelighed vist sig at være en illusion.

Derfor står regeringen nu i den ubehagelige situation, at den igen skal indrømme, at den har ført Danmark ned af det forkerte spor. Nationalbanken og en række andre finansielle institutioner har allerede sagt, at væksten i 2011 umuligt kan blive på de 1,9 procent af BNP, som regeringen fremt håber.

**Regeringen vil i forbindelse med fremlæggelsen af finansloven den 23. august være tvunget til at nedjustere sit vækstskøn.** Alt andet vil være vildledende og direkte uansvarligt overfor befolkningen.

Danmark er på vej ind i en **vækstpause, som kan blive langvarig og få langtidsledigheden til at vokse yderligere.**

**En generation af unge står til at blive tabt.**

Vi halter efter i kapløbet om at skabe de nye vidensjob. Danmark er ved at blive det fattige



land i Norden.

Og hvad gør regeringen? Hvad gør man efter 10 år med svaret, hvor man har set Danmark glide ned af den ene internationale rangliste efter den anden? Hvad gør man når fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og selv bankøkonomer opfordrer til handling? Den fastholder stædigt, at der ikke er brug for ændringer i den økonomiske politik. At mene andet vil være for stort et nedslag.

**Men personlig forfængelighed må ikke stå i vejen for at træffe de rigtige beslutninger for Danmark.** Derfor er der også grund til at påskønne de sprækker af tvivl, som de seneste dage har sneget sig ind i finansministerens arsenal af ukvemsord om oppositionen. Således skal ingen blive overraskede, hvis regeringen i forbindelse med præsentationen af sit finanslovsforslag pludselig mener, at der brug for en vækstpakke.

Spørgsmålet er først og fremmest om regeringen efter 3 års fejlslagen krisepolitik nu er parat til at opgive sine skattelettelser og andre uigennemtænkte redskaber. **Vil regeringen med respekt for fagkundskaben bøje sig og fremrykke de offentlige investerin-**

**ger, som kan få bragt Danmark tilbage på sporet? Jeg kan høre Claus Hjort i mit indre øre.**

**At det vil øge gældsætningen og ikke løse noget som helst. Men det forholder sig modsat. For så længe vi har overkapacitet i dansk økonomi og sløv vækst, vil gælden blive øget.**

Fremrykning af offentlige investeringer er jo netop fremrykning og vil derfor skulle modsvares af en opbremsning på et senere tidspunkt. Så i stedet for at vente med at sætte gang i byggeriet om 4 og 5 år, gør vi det her og nu. Det er økonomisk sundt fornuft.

Socialdemokraterne har sammen med SF foreslået at fremrykke offentlige investeringer for 10 milliarder kroner. Det vil skabe nye job, og det vil gøre Danmark mere moderne. Det vil give nye ordre i den private sektor. Ledige hænder vil komme i beskæftigelse. Og hvis vi handler i fællesskab og i klogskab, kan vi også give nogle af fremtidens vinderindustrier et rygstød i den benhårde globale konkurrence.

Vi ønsker at give virksomhederne et investeringsvindue, hvor de kan straksafskrive nye maskiner. Det vil give en stor likvi-





ditetsfordel for den enkelte virksomhed, og deres konkurrenceevne får et skub i den rigtige retning.

Vi ønsker at give ledige mulighed for at tage en efteruddannelse på dagpenge, så de hurtigt kan møde nye krav fra et arbejdsmarked i vækst.

Vi vil stille krav til kontanthjælpsmodtagere om at arbejde, hvis de kan.

Og vi vil investere i vores børns og unges uddannelse. Vel og mærke finansieret krone for krone og på en måde, så vi faktisk tidligere end regeringen kan nedbringe gælden.

**Fordi danskerne er et arbejdsomt folkefærd, og fordi den offentlige økonomi i**

**sammenligning med de fleste andre lande er grundlæggende stærk, er der plads til at investere i væksten.**

**Men det kræver handling. Det kræver handling nu.**

Og ikke en regering som er paralyseret og ved udsigten til indenfor få måneder at skulle møde danskerne ved det folketingsvalg, der ikke kan udsættes længere.

Der vil ikke blive solgt flere boliger, før danskerne igen er sikre på, at der er tryghed for deres job. Danskerne vil ikke igen begynde øge deres forbrug, før de er sikre på, at de har en regering med en plan for dansk økonomi.

**Kort sagt har Danmark brug for et nyt flertal, der kan føre en ny økonomisk politik.**



Diagram fra kongressen 2010



## **KALENDER:**

### **September**

3. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
7. Medlemsmøde om budgettet, Birkelundgård kl. 19-22
13. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18
19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
19. Deadline for S-Posten
27. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

### **Oktober**

1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13
10. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30
11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18
11. Deadline for S-Posten
24. Generalforsamling, tid og sted nærmere i næste nummer
25. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30
26. Medlemsmøde om den nye Albertslund-strategi

## **ARBEJDSGRUPPER**

### **Børnepolitisk gruppe:**

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

### **Miljøpolitisk gruppe**

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

### **IT-koordinator**

#### **(Hjemmeside)**

Jan Kristensen, Miravænget 45, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

### **Sundheds- og socialpolitisk gruppe - SUS-A**

Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 25 39 83 23

E-mail: fj@miljoeogklima.dk



### Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester, Økonomiudvalg (F)	Steen Christiansen Præstehusene 59	Tlf.: 40 50 85 07 E-mail: Steen.Christiansen@albertslund.dk
Teknisk udvalg (F) Miljø- og planudvalg	Finn Aaberg Bymosevej 8	Tlf.: 43 96 64 96 E-mail: finn.aaberg@markgaarden.dk
Miljø- og planudvalg Børneudvalg	Dogan Polat Topperne 20,2. dør 23	Tlf.: 61 79 05 76 E-mail: Trustdogan@yahoo.dk
Folkeoplysn. udvalg (F) Kulturudvalg Socialudvalg	Susanne Storm Lind Randager 100	Tlf.: 43 62 14 79 E-mail: susanne.lind@ft.dk
Børneudvalg (F), Økonomiudvalg Arbm. udvalg	Jens Mikkelsen Porsager 89	Tlf.: 43 62 41 40 E-mail: Jens.Mikkelsen@albertslund.dk
Børne- ungeudvalg (F) Tekn. udvalg, Økonomiudvalg, Arbm. udvalg Miljø- og planudvalg	Michelle Baadsgaard Kratager 1	Tlf.: 43 62 21 68 E-mail: michelle@fam-baadsgaard.dk
Socialudvalg (F), Teknisk udvalg Arbm. udvalg	Nils Jensen Rytterhusene 25	Tlf.: 43 62 18 49 E-mail: nilsulla@yahoo.dk
Arbm. udvalg Kulturudvalg Folkeoplysningsudvalg	Paw Østergaard Jensen Kærgården 4. 2. th	Tlf.: 43 64 94 50 E-mail: pawjensen950@hotmail.com
Kulturudvalg (F) . Børneudvalg	Lars Toft Simonsen Galgebakken Vester 2-20	Tlf.: 31 60 72 15 E-mail: toftsimonsen@hotmail.com
1. suppleant	Jakob Storm Robinievej 102	Tlf: 43 42 74 74 E-mail: jakob@jsn.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

#### Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk

#### Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34  
E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk

## Partiforeningens bestyrelse

<b>Formand</b>	Majbritt Brander (f) Faklens Kvt. 8 A Tlf.: 42 29 26 20	E-mail: Majbritt.Branders@skolekom.dk
<b>Næstformand</b>	Claus Heje (f) Pilehusene 104 Tlf.: 35 36 37 89	E-mail: Ch_dk@hotmail.com
<b>Kasserer:</b>	Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: .52 30 78 09	E-mail: eboel@stofanet.dk
<b>Sekretær:</b>	Steen Poulsen (f) Rytterhusene 50 Tlf.: 43 64 65 94	E-mail: sp@dcl.dk
<b>Bestyrelses- medlemmer:</b>	Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: 43 42 01 64	E-mail: Britta.Schneider.Joergensen @skolekom.dk
	Karin Kring Jensen Præstehusene 56 Tlf.: 53 57 01 90	E-mail: Karin.Kring@mail.dk
	Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: 25 39 83 23	E-mail: fj@miljoeogklima.dk
	Gert Nielsen Galgebakken Vester 1 –8A Tlf.: 43 64 88 52	E-mail: gn@bl.dk
	Aage B. Jensen Nyvej 69 1. mf. Tlf.: 43 62 24 74	E-mail: aage_bj@hotmail.com
<b>Suppleanter:</b>	John Kristensen Hjulets Kvt. 7 A Tlf.: 43 64 28 34	E-mail: simsen@4nord.dk
	Lasse Nielsen Galgebakken Skrænt 1-1B Tlf.: 42 77 72 36	E-mail: Lani_368@hotmail.com
	Nikolaj K. Carlsen Morbærhaven 5-88	E-mail: Nikolajkristiancarlsen@gmail.com

(label)

(F) betyder medlem af forretningsud-  
valget